



Mån 4 nov kl 18:00

Konsumindre – för skapelsens skull!

Hur kan vi leva ett värdigt mänskligt liv, som ryms inom den av Gud skapade planetens gränser? Hur kan vi hjälpas åt för att ta de små stegen i den riktningen? Vad har kyrkan för uppdrag, med inspiration från tusenåriga texter och modern naturvetenskap, i omställningen till en hållbar värld? Det är viktigt att konsumindre i stället för att konsumera, hävdar Annelie Anderberg, tidigare verksamhetsutvecklare inom området Hållbarhet i studieförbundet Bilda. I höst är hon projektledare för för klimatnödläge och Grön kyrka i Equmeniakyrkan.

Sång: Per Bergström & Magnus Apelqvist.

Mån 18 nov kl 18:00

”Vad händer när biståndet till andra länder förändras?”

I Sverige har vi en lång tradition av att dela med oss av vårt överflöd genom internationellt bistånd. Vi är alla människor på samma jord. En av aktörerna som funnits med länge är Equmeniakyrkans biståndsorganisation Diakonia som på kristen grund driver utvecklingsprojekt i 25 länder världen över.



Forts: Vad innebär det att se bistånd som ett uttryck för den kristna tron och vad händer med Diakonia och andra organisationer när biståndet skärs ner och görs om?"

Jacob Ämterlind, projektledare församlingar Diakonia . Mattias Brunander, Generalsekreterare Diakonia

Sång/musik: Ann Esborn

Samhällsdialogen

Denna folder innehåller fem datumbestämda samlingar. Därtill kan komma någon samling utifrån aktuella händelser i Sverige och världen.

Samtalskvällar:

Ofta blir det något abrupt att avsluta en samling efter föreläsning och frågestund. Angelägna ämnen kräver samtal. Därför inbjuder vi till en eftersitts med en stunds samtal i omedelbar anslutning till själva samlingen.

Det finns kaffe och tilltugg i Café Immanuel för den som önskar mellan kl 17:00 - 18:00

Mer info: www.immanuelskyrkan.com



Hösten 2024

Immanuelskyrkan
Jönköping

Samhällsdialogen

- vill bidra med kunskap, reflektion, samtal och handling.
- "Immanuelskyrkan vill uppmuntra till delaktighet i samhället, värna rätten och avslöja orätten och förvalta Guds skapelse."(ur församlingsordningen)

www.immanuelskyrkan.com



Mån 9 sept kl 18:00

“Vad händer med sjukvården när en tiondel av Sveriges vuxna befolkning tecknar privat sjukförsäkring?”

Den svenska välfärden har byggts upp under årtionden med ett jämlikhetsideal. Är vård efter behov fortfarande den givna principen för svensk sjukvård eller är ekonomiska intressen i form av vårdgivare, försäkringsbolag och politiker alltmer styrande? På sjukvårdens område finns risk för att det gemensamma sjukvårdssystemet håller på att slås sönder.

Är vård på lika villkor fortfarande en realitet i Sverige?

John Lapidus är forskare inom ämnet ekonomisk historia vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Han har studerat den svenska välfärdsmodellen och inte minst hur olika privata alternativ gör sig alltmer gällande. I sin senaste bok djupdyker han i svensk sjukvård och vill föra problemen upp till ytan.

Sång/musik: Samir Yaldash, pianoelev från Kommunal Musikskolan



Mån 30 sept kl 18:00

“Snart fångslar Sverige lika många som Ryssland”

–“Vart är kriminalpolitiken i Sverige på väg?”–

Vilka har varit och är utgångspunkterna för svensk kriminalpolitik? Vilka utvecklingslinjer går att se?

Vad betyder fängelse? Vilka är de mänskliga och ekonomiska kostnaderna av fängelse? Vad innebär ett brottsofferperspektiv? Vad innebär “inkapacitering”?

Frågorna är många.

Pelle Granström har arbetat inom svensk kriminalvård sedan mitten av 1970-talet på en rad olika befattningar och även i europeiska sammanhang.

Vid samlingarna är det i regel en inträdesavgift på 50:-.

Stöd gärna Samhällsdialogen i Immanuelskyrkan

Swisha: 123 006 77 69

Bankgiro: 545-6231 Ange Samhällsdialogen



Mån 21 okt kl 18:00

“Hand i hand med barnen till Treblinka”

Det är titeln på den bok som kom ut vintern 2024 om den polske, judiske, läkaren, författaren och pedagogen Janusz Korszak vars tankar ligger till grund för FN:s barnkonvention. Han lämnade karriären för att leva tillsammans med föräldralösa judiska barn i hemstaden Warszawa och mötte döden tillsammans med barnen i förintelslägret Treblinka.

Han var en människa som hade modet, som inte köpslog med sina principer och som var beredd att offra allt.

Journalisten Margit Silberstein, dotter till överlevare, har skrivit boken. Hon har varit verksam som journalist sedan mitten av 1970-talet. Mest känd är hon kanske som politisk reporter och kommentator på Sveriges Radio och Sveriges Television.

Hon har skrivit flera böcker. Nu senast den som är ämne för kvällens föreläsning. Vi behöver Janusz Korszak säger Margit Silberstein. Boken kommer att finnas till försäljning.