



# Jesus till barnen - Ekumenisk inspirationsdag!

## Lördag 26 mars | Korskyrkan Umeå

Temat för "Jesus till barnen-dagen" 2022 är tro och familj. Därför riktar sig dagen till alla vuxna som finns runt våra barn; föräldrar, barnledare, pedagoger, pastorer, präster, mor och farföräldrar med flera! Alla som längtar efter stöttning i att dela tron med barn.

Vill du vara med? Anmäl dig senast 1 mars via [www.bilda.nu/jesustillbarnenumea](http://www.bilda.nu/jesustillbarnenumea)

### PROGRAM

09.15 Incheckning och drop-in-fika!

10.00 Uppstart!

10.30 Här för att stanna

*Hur får vi våra barn att utbrista "Jag är här för att stanna!"? Alla vill vi komma till den punkten men vilka steg kan vi ta, vilka steg tog du? Olof Brandt är Bibel-inspiratör som jobbar för Bibeln idag och för Svenska Bibelsällskapet.*

11.30 Samtal och erfarenhetsutbyte

12.00 Lunch

13.30 Seminariepass:

*Du har möjlighet att vara med på två olika valbara seminarier (se nästa sida)*

17.00 Tillsammans inför Gud!

*Bön, lovsång och uppmuntran!*

18.00 Slut.

*Dagen arrangeras av Nätverket Jesus till barnen, Ekumba  
– ekumeniska barnrådet i Umeå samt Bilda och Sensus*

## VALBARA SEMINARIER!

### Ett vuxet samtal om porr

Vi vet att porrkonsumtionen går lägre ner i åldrarna. Hur kan vi som kyrka och vuxna prata om porr med varandra och med våra barn? Hur kan vi hjälpa barnen att få en sund syn på sexualitet?

**Frans Ljungbladh** arbetar till vardags med det sociala arbetet på Frälsningsarmén i Umeå. I sitt arbete är han bland annat samtalspartner för Frälsningsarméns projekt *Starta Om* där han regelbundet möter män som för en kamp för att bli fria från ett porrmisshandling.

### Hemmakyrka, Hemmasnack, Hemmatid! Det är hemma det händer.

Ett dygn har som bekant 24 timmar. Det innebär att en vecka har 168 timmar. Låt oss nu ta ett snitt och säga att vi och vår familj i bästa fall vistas i kyrkan en gång/vecka i två timmar. Kanske att det ryms ytterligare en kväll i kyrkan med ungdomsgrupp/scout/kör? Vi lägger till två timmar. Enkel matematik och vi är nu uppe i ca fyra timmar/vecka. Rent krasst - vi tillbringar inte särskilt många timmar i kyrkan. Gud är större än så och sträcker sig betydligt längre ut än detta - varmt välkommen till ett seminarium där vi vill komma med inspiration för hur vi får tänka kring vår familj och våra hem!

**Maria Ottestig** arbetar med barn & familj på Salt – barn och unga i EFS. Bor i Uppsala.

### ABC- ett stöd i den roliga och utmanande uppgiften att vara förälder

Välkommen till ett seminarium där vi ger ett smakprov på föräldramaterialet ABC, Alla Barn i Centrum, ett material som bygger på forskning och Barnkonventionen. Det övergripande målet med ABC är att hjälpa föräldrar att bidra till barns positiva utveckling. Du kommer få med dig några principer att testa direkt när du kommer hem. En möjlighet för din församling att möta föräldrar och barns behov.

**Karin Bryskhe** arbetar som kurator på BUP där mycket av arbetet går ut på att möta föräldrar. Hon leder också kurser i Korskyrkan Umeå, för föräldrar som vill utveckla sitt föräldraskap.

**Seth Åberg** är kursledare för ABC i Korskyrkan Umeå.

### 100 kreativa böner

Hur kan vi som föräldrar och barnledare förmedla tron till barnen - det bästa vi kan ge dem! I det här seminariet får du konkreta tips på hur du kan introducera bönen för de barn du möter och på så sätt hjälpa dem in i en gemenskap med pappa Gud och bäste vännen Jesus. Barn och bön är en riktigt häftig kombination! Det händer något när barn ber. Det är så viktigt att vi räknar med dem i bönen.

**Birgitta Örjestad**, arbetar sen 2006 som barn- och familjepastor i Pingstkyrkan Skellefteå. Utöver det medverkar hon i Söndagsskola play och har skrivit boken "100 kreativa böner" tillsammans med Alexandra Hyllerud. Har tidigare bl.a. varit ute i resande barnteam, tagit lärarexamen och arbetat ideellt som söndagsskolledare i församlingar hon varit med i.

### Bibeln i familjen när alla stirrar på telefonen

Familjen är den viktigaste platsen för att få med sig Bibelns berättelser men hur gör man? Kan Bibeln konkurrera med tv-spelet och vännerna på telefonen? Ett seminarium, fullt av forskning och praktik, om bibelläsning och samtalet om Bibeln i den digitala revolutionens tid.

**Olof Brandt** är Bibelinspiratör som jobbar för Bibeln idag och Svenska Bibelsällskapet. Olof är även engagerad i Korskyrkan (EFK) i Uppsala.

### Ty så älskade Gud världen - ett samtal om barn och miljöfrågor

Seminariet tar upp hur kyrkan kan relatera till dagens miljö- och klimatfrågor samt hur kristet skapelseansvar konkret kan förmedlas, motiveras och främjas genom bibelundervisning och praktiker i kyrkan.

**David Wiljebrand** är doktorand vid Umeå Universitet i Nya testamentets exegetik med inriktning mot ekoteologi. David bedriver också småskalig odling och djurhållning på gården i Lantvallen utanför Umeå.

### Att möta barn och familjer genom barnkör - kom och inspireras av ett hållbart koncept

Barnkören SMU-lorna har varit verksamt i nästan 40 år i Vännäs Missionskyrka. Längtan efter att ge Jesus till barnen genom musik, gemenskap och kreativt skapande har hela tiden varit en drivkraft för de ledare som engagerat sig. Från början bestod kören av en grupp men idag är det tre grupper i åldrarna 4-6 år, 7-9 år och 10-12 år. Just nu är drygt 50 barn aktiva i kören. Övningarna är även en viktig mötesplats för föräldrarna som sitter ner tillsammans i kyrkans café i ett härligt surr och fika.

**Kristina Nyström**, initiativtagare till kören, tillför ledarteamet vishet, klokskap och är en stor förebild i sitt kärleksfulla bemötande av barn och föräldrar.

**Ulrica Winberg-Jonsson**, som varit ledare i nästan 25 år, mönstrade på i ledarteamet som 21-åring. Hon har utvecklat ett beroende av att möta barnens klokskap och finurligheter och kan därför inte sluta att vara ledare.

### Vi berättar Bibeln! Vad kan gå fel?

Bibeln har en självklar plats för de som vill leda barnen till Jesus. Men när vi återberättar Bibelns berättelser för barn så finns det både möjligheter att upptäcka och fallgropar att se upp för. Hur vet vi vilka barnbiblar som är bra och vilka vi bör undvika? Hur kan vi berätta om Jesus genom GT-berättelserna? Och hur undviker vi att barnbibeln blir en sagobok bland alla andra i hyllan?

**Hanna Cajdert** är nördigt intresserad av alla sorters bibelmateriel för barn och brinner för att alla barn ska få lära känna Jesus genom att upptäcka Bibelns budskap.

### Jesus älskar alla barnen- Att arbeta med barn i en multinationell församling.

Idag är mer än var femte invånare i Sverige född i ett annat land eller har två föräldrar som är det. Hur inkluderar vi människor från hela världen i kyrkan och i våra barngrupper så att alla känner sig välkomna? Hur arbetar man när 2/3 delar av barngruppen har svenska som andra språk och en del barn inte talar någon svenska alls? Ta del av erfarenheter från barnverksamheten i Pingst Umeå!

**Linda Arctadius** Barn och familjepastor, Pingst Umeå