



Levande smågrupper



Bilda ♥ smågrupper

Studieförbundet Bilda vill vara en resurs för församlingar som arbetar med smågrupper.

Är ni på gång att starta nya grupper eller har funderingar på utveckling i befintliga grupper? Kanske kan ni erbjuda en livsnära gemenskap för nya människor som finns i ert när-område?

Kontakta Bilda för hjälp och stöd och hjälp. Vi kan erbjuda hjälp med inspirationsträffar och ledarutbildningar.

Vi försöker att bygga något nytt

– Vi vill att hemgruppen är kyrkan och att man genom att vara med i en hemgrupp tar del i församlingens liv, berättar Mattias Sennehed, pastor i Malmö Pingstförsamling/Europaporten, som arbetar målmedvetet med att lyfta fram smågrupperna.

Mattias hade med sig erfarenheter från Linköping när han kom till Malmö. Han såg att många i församlingen inte var med i hemgrupper. Det fanns en del befintliga grupper, men väldigt få medlemmar var med.

– Församlingen har under den senaste tiden omstartat hemgruppsarbetet. Jag hade med mig erfarenheten från Linköping där jag tjänade som pastor innan, den processen vi gjorde där hade jag nytta av. Jag har varit med i en hemgrupp i 20 år.

Första steget var att försöka hitta personer till en ledningsgrupp för hemgrupperna. Ledare som också kunde tänka sig att vara med starta nya grupper.

– Vi samlade en mentorsgrupp som möttes i sex månader för att tala om

vilka värderingar och vilken struktur som skulle finnas i grupperna, på sammankomsterna och för arbetet i stort. I den här processen tog vi bland annat inspiration och intryck från Bildas ”Smågruppsledarutbildning”

Sedan inbjöd man till en hemgruppskurs på två tillfällen med två lektioner per gång. Där berättade de om hur de ville att det skulle se ut. Vid några gudstjänster togs tanken på smågrupper upp. Dessutom ordnade man en inspirationskväll kring visionen med hemgrupper.

– Nya hemgrupper startades som ett resultat och nu finns det 14–15 grupper igång. Ibland är det tufft att komma igång med en ny grupp. Det är en utmaning och vissa grupper som startades har inte överlevt.

Ett ytterligare steg är de mentorsamlingar som möts fyra gånger per år. Mattias betonar att de är så viktiga! Då är alla grupper representerade. Det är som en hemgruppsamling med fika, uppmuntran och bön. Först kommer grundläggande ledarundervisning i storgrupp.

– Vi påminner om visionen och varje gång bekräftar vi också vad som är viktigt i församlingen just nu. Sedan ses vi i smågrupper och gruppledarna möter sin mentor. Det finns tre mentorer som var och en har ansvar för 4–5 ledare.

I en gudstjänst avskilde församlingen hemgruppsledare, man bad för både mentorsgruppen och ledarna. Allt för att visa att gruppledare är något mer än bara en praktisk samordnare i gruppen, de är en andlig ledare i kyrkan. Mattias tycker att alla församlingar med hemgrupper skulle ställa frågan: Vilken roll tillskriver församlingen gruppen, vilken roll ser vi att de spelar i helheten?

– Att arbeta med hemgrupper är ingen enskild aktivitet utan det finns en kollektiv känsla, vi behöver hela tiden träffas. Det har varit två steg framåt och ett tillbaka. Nästa steg är att vaka över det som växer i befintliga grupper och framöver behöver vi urskilja fler mentorer så att vi kan ge bra stöd till ledarna, säger Mattias Sennehed.

Levande smågrupper är ett nyhetsbrev från Bildas profilområde *Bildning och kultur i frikyrkorna* där vi berättar om erfarenheter från smågruppsarbete på olika håll i landet samt ger tips och idéer till ledaren.

I redaktionen ingår Bengt Jörnland, Anders Karlsson, Johanna Karnhill och Tony Karsbo.



Tacokväll i ungdomarnas hemgrupp 2:42

Åk på en smågruppskonferens!

I Lindvedens Missionskyrka i Trollhättan började man samtala om sina hemgrupper under 2011.

– Vi tyckte att våra grupper hade stagnerat. Alpha hade vi haft sedan några år och vi ville hitta ett sätt så att alphasdeltagare kom med i församlingen. Vi började tala om en nystart i hemgrupperna, säger Malin Rylander. Malin är hemgruppsledare och i förberedelsen 2011 gjorde de en enkät i församlingen. Man fick svara på frågor om man var intresserad av att komma med i en hemgrupp nu eller längre fram. Om man kunde tänka sig att vara ledare eller medlemmar.

– Vi fick svar från ganska många. Det var värdefullt. Dessutom fick var och en av oss i styrelsen skriva ner våra drömmar med grupperna: *Vad har jag för mål och varför vill jag ha hemgrupper?* Jag hittade det pappret för ett tag sedan, det var roligt att se. Till viss del har vi nu, flera år senare, uppnått vad jag skrev.

I processen fick de reda på att Bilda skulle arrangera en smågruppshelg i Malmö våren 2012 och bestämde att åka dit.

– Vi åkte hela styrelsen med föreståndare. Helgen gav oss många olika redskap, både inspiration och verktyg i arbetet.

Uppfylld förväntan på smågruppsledarkonferens i Göteborg

Efter en lång tid av planering var det fantastiskt att se alla anmälda komma till Smyrnakyrkan för incheckning till konferensen för smågruppsledare. Det var registrering, betalning och seminarieval som gjordes. Det fanns en stor förväntan i luften. Äntligen skulle det som vi i planeringsgruppen hoppats på att förverkligas.

Smågruppsledarkonferensen hade fokus på *Det inre livet*, både i gruppen och i den enskilde gruppmedlemmen. Deltagarna kunde välja mellan fyra seminarier som hade rubrikerna: *Tillbedjan i den lilla gruppen*, *Kreativa*

samtal om Bibeln, *Andens gåvor i den lilla gruppen* samt *Det ärliga samtalet*.

Det var gott att se hur de olika delarna bildade en helhet. Alla medverkande gjorde ett fantastiskt jobb. När jag summerar konferensen så fylls jag av både glädje och tacksamhet. Tacksamhet till deltagarna, de medverkande och till Gud. Någon sa spontant:

– Det här måste vi planera in att göra även nästa år.

Peter Ljungqvist

Konsulent Studieförbundet Bilda

En av talarna var Sören Fjällström, från Lidköping. Han undervisade om hur man startar upp hemgrupper och han bjöds efter konferensen in till Lindvedens församlingsläger.

– Efter vårt läger lät vi nya hemgrupper komma igång. Fem nya har startat, nu har vi sju. Sedan dess har vi ordnat träffar för gruppledarna, då har vi använt oss av Håkan Kennes material, två träffar/termin.

Träffarna innehåller undervisning, samtal och bön.

– Vi har två personer ur styrelsen som är ansvariga, dit man vänder sig när man vill gå med i en grupp eller som ledarna talar med om hur det är i gruppen. Detta var en idé som vi fick med oss från Malmö 2012.

Malin ser idag en större glädje i att vara med i en hemgrupp, det har spridit sig att det är något positivt att vara med i en grupp.

– Nu när det kommer nya människor har de någonstans de kan gå. Gemenskapen har också vuxit och våra ledarträffar har gett lärjungaträning. När hon tänker på andra församlingar som är i en liknande situation som de 2011 säger hon:

– Börja tala om det i församlingen och om ni kan, åk på en smågruppskonferens. Det var viktigt för oss att hela församlingsledningen fick möjlighet att vara med om samma erfarenhet, avslutar Malin Rylander.

Boktips

Agora

Agora är ett material som med fördel kan användas i den lilla gruppen. Materialet uppmuntrar och inspirerar till samtal och till handling.

Materialet ger stor flexibilitet. Gruppen kan följa boken i kronologisk ordning eller välja kapitel inför varje kväll. Varje kapitel är fristående och kan läsas oberoende av vilka kapitel man tidigare läst. Gruppen kan välja att läsa kapitlet hemma innan sammankomst eller läsa tillsammans under kvällen.

Som om Gud inte finns – en bok om sekularisering

"Det är inte världen som sekulariserar kyrkan, det är kyrkan som sekulariserar världen." Så lyder en av de sju teser som Magnus driver och åskådliggör genom berättelser om alldeles vanliga människor och deras livsresor. *Som om Gud inte finns* är en bok av Magnus Malm som passar väl som underlag till samtal i den lilla gruppen.